

Het kriebelt in je zij

Greet Brokerhof- van der Waa

Gerard van Amstel

couplet

Ge - luk, dat is een knuf-fel, die al-tijd op jou past. Ge - luk is een kas-tan-je. Je
houdt hem ste vig vast. Ge - luk, dat is een touw-tje en daar-aan een bal-lon. Ge-
luk is spe-len in de sneeuw en zwem-men in de zon. Ge - luk! Ge-luk! Ge-luk! Dat
is een fijn ge-voel. Want het wie-belt in je be-nen en het krie-belt in je zij. Je voelt
vlin-ders diep van bin-nen en je o-gen staan heel blij! Weet jij wat ik be-doel...
Dat is ge - luk!

Couplet 2

Geluk, dat is een glimlach
De juf die aardig doet.
Geluk is dat ze zeggen:
Oh, dat kan jij heel goed!
Geluk, dat is alleen zijn
En spelen met de poes.
Geluk is dat het lekker ruikt
Naar warme appelmoes.

Couplet 3:

Geluk, dat is een vriendje
Met wie je heel fijn speelt.
Geluk is iemand hebben
Die heel veel met je deelt.
Geluk, dat is iets geven,
Zo maak je iemand blij.
Geluk is dat je samen bent
Iets fijns voor allebei.